



De Hel

tekst en beeld Henk Visscher

Tegen het West-Friese Workum aan ligt De Hel. De buurtschap is onderdeel van het dorp It Heidenskip. Vlak bij De Hel lag vroeger buurtschap De Hemel. Geloof het of niet, in De Hemel kwam je via een smal modderpad en naar De Hel liep een brede weg.

De paar inwoners van de buurtschap zijn zich goed bewust van de naam, ook al staat die nergens aangegeven. Ze willen meer bekendheid aan de buurtschap geven. In een bocht van de dijk hebben ze een brede berm afgezet. Er zijn veldbloemen ingezaaid en er komt een picknicktafel. "Blomkes in De Hel", moet de pleisterplaats gaan heten. Daar wordt de rustende reiziger ook uit de doeken gedaan waar de naam De Hel vandaan komt. Het heeft te maken met een hoogte of helling waarop turf te drogen werd gelegd. Geen religieuze betekenis dus.

Voormalig predikant van It Heidenskip dominee Schormans zegt dat hij het begrip soms in zijn preken toepaste. „Maar dan wees ik vooral op het weidse van het landschap. De hel is het ultieme isolement, afgesneden zijn van God, van Zijn vergeving en liefde. Heidenskipsters wonen midden in Gods schepping onder wijde luchten. Je ziet de regens al van ver aankomen. Soms staat de regenboog prachtig aan de hemel: het zijn grazige weiden aan rustige wateren. Die rust typeert ook de bevolking; nuchtere doorzetters die niet snel iets op de spits drijven. Ons geloof echter moet niet worden als het landschap, wijd en vlak. Het is je door hoogten en diepten op weg weten naar de stad met fundamenten.”

Dat De Hel voorkomt op het lijstje van meest deprimerende plekken in Nederland heeft dus niets met de werkelijkheid uit te staan.

Bijbelse plaatsnamen tref je ook in Nederland aan. Deze zomerserie belicht wekelijks een stad, dorp of buurtschap met een religieuze naam.